



LIBERATION ROUTES DIDAM

Route voor wandelaars door Loil in het kader van 75-jaar bevrijding (16 km).

U kunt uw auto vrij parkeren bij het station. In het centrum geldt de blauwe P-kaart.

Start bij restaurant Jan&Jan (tegenover de Mariakerk).

Raadpleeg het kaartje in het infoboekje voor de plaatsen van de gedenktekens.

Ter info:

- **Rechtsaf = RA**
- **Linksaf = LA**
- **Rechtdoor = RD**
- **In deze route is een aantal moeilijker begaanbare paden opgenomen.**

Start

Op het terras van Jan&Jan - Lieve Vrouweplein staat links **(gedenkteken 1)**

Info: Rijwielpatrouille (blz. 5) en *Opgesloten in De Diemse Toren* (blz. 4)

Wandel vanaf het terras van Jan&Jan richting noorden – Raadhuisstraat

Bij T-splitsing met Hoofdstraat – RD

Info: *Joodse slager Löwenstein* (blz. 5)

Raadhuisstraat vervolgen tot oude gemeentehuis rechts **(gedenkteken 2)**

Info: Verzet in het gemeentehuis (blz. 6)

Raadhuisstraat gaat over in Kerkstraat

Info: Hoofdkwartier Rauter (blz. 6) en Marktpluin (blz. 7)

Bij marktpluin - Kerkstraat blijven volgen

Bij T-splitsing met Panhuis - Kerkstraat blijven volgen

Info: Seyss Inquart (blz. 7)

Rechts staat het Piusgebouw **(gedenkteken 3)**

Bij kruising - Kerkstraat blijven volgen

Bij T-splitsing - Kerkstraat vervolgen

Bij T-splitsing - Kerkstraat vervolgen

Bij T-splitsing - Kerkstraat blijven volgen

Einde Kerkstraat - LA de Plataan

In de bocht rechts aanhouden - De Linde

Bij rotonde RD - Van Voorstweg

Eerste weg rechts – Loilseweg

Bij kruising met Steenakker – Loilseweg blijven volgen

In bocht RA - doodlopende weg naar nummer 2 en 4a

Tot rotonde - Weemstraat oversteken - Kloosterstraat in bij bordje Loil

Kloosterstraat vervolgen, links met bocht mee richting SV Loil

Rechts voor het kerkhof ligt het kloosterpark (**gedenkteken 11**)

Info: En toen ineens die enorme knal (blz. 15)

Einde LA - Wehlseweg

Info: SS'er tegen wil en dank (blz. 15). Betreft Wehlseweg 63 en daar gaat de wandelroute niet langs.

RA - Rosmulderweg

RA - Paltsweg

LA voor huisnummer 14 en 16 - route 8 Ommetje Loil volgen

Einde weiland RA - Groenestraat

RA voor Didamse Leigraaf, voor bordje Doetinchem, (route 5 Ommetje Loil)

Leigraaf blijven volgen - Ommetje Loil wordt route 6

Voor Doetinchemseweg/Broekhuizerstraat (**gedenkteken 10**)

Info: Nog een laatste verzet (blz. 14)

Doetinchemseweg/Broekhuizerstraat oversteken en rechterkant Didamse Leigraaf vervolgen (onder slagboom door)

Leigraaf volgen, RD aanhouden

Pijl naar rechts negeren en RD blijven lopen - einde Ommetje Loil

Tot aan Parkweg - LA Heikantseweg/Parkweg op bij bordje gemeente Montferland

Bij knooppunt 03 - RA bospad in

Slagboom door - RD aanhouden

Bospad langs spoor aanhouden

In bos op kruising - RA

Langs slagboom lopen

Spoor over

Direct daarna (bij boomstammen) - bij bordje met pijl naar rechts RA bos weer in

Zandweg/bospad parallel aan spoor aanhouden

Smalle pad parallel aan spoor blijven volgen

Brede pad naar rechts volgen

Bruggetje over

Bij pijl - RA

Op T-splitsing - LA

Op de kruising - RA

Bos uit bij sloot - zandweg vervolgen

Zandweg gaat over in klinkerpad (Frieslandweg 5 en 7)

Einde klinkerweg - RA Frieslandweg (**gedenkteken 13**)

Info: De bevrijding van Didam (blz. 17) en Ben Verwaaijen (blz. 17)

Spoor over - LA Van Rouwenoortweg (**gedenkteken 12**)

Info: Spoorlijn wordt frontlijn (blz. 15), Verdwaalde bommen (blz. 16) en Gerrit Wolters (blz. 16)

Op kruising LA - Oldegoorweg

Info: Aan de dood ontsnapt (blz. 18). Het huis staat verderop aan de Van Rouwenoortweg 19 en is niet in deze route opgenomen.

Voor spoorwegovergang RA – Heeghstraat

Info (niet in boekje): Ook aan de Heeghstraat 49, 76 en 78 zette een Canadese vlammenwerper tijdens de bevrijding, op 2 april 1945, woningen en schuren in lichterlaaie om de laatste Duitsers te verdrijven. Bij nummer 49 sneuvelde een Duitse soldaat, die tijdelijk bij de voordeur lag begraven. Nummer 45 was een Joods onderduikadres.

Einde Heeghstraat LA – Singel oversteken

Twee keer RA – Bunder

Links met bocht mee – blijft Bunder

RA – Morgen

Morgen vervolgen – gaat over in Tulpenstraat

LA – Crocusstraat

RA – Breideweg

Info (niet in het boekje): Op de hoek van de Breideweg en Crocusstraat woonde voor de oorlog het Joodse gezin Bresler. Jacob Bresler werkte bij de kantfabriek in Didam en begon in 1937 in zijn huis een winkeltje in textielwaren. Het gezin vluchtte eind april 1940 naar Amsterdam. In juni 1943 werd het gezin vanuit Westerbork op transport gesteld naar vernietigingskampen in Polen.

RA – Rozenstraat

Tulpenstraat vervolgen tot aan Rozenstraat

Rozenstraat oversteken - RA

LA – pad langs Leliestraat

Einde Leliestraat – Polstraat oversteken en LA

Op T-splitsing RA - Lockhorststraat

Bij markthal - LA (Schoolstraat)

Info (niet in boekje): In het woonhuis Schoolstraat 28 woonde tijdens de oorlog huisarts Jan Auping. In een geheime bergplaats op de zolder zat burgemeester Harrie de Leeuw een periode ondergedoken.

Kruising met Burgemeester Kronenburglaan - RD oversteken

Info: Noodhospitaal (blz. 7)

Kruising met Hoofdstraat - RD oversteken

RA na restaurant Gunes– Oranje Erf

RA – parkeerplaats volgen

LA – Oranjestraat

Info: Het Oorlogsmonument (blz. 4)

Wilhelminastraat oversteken naar Lieve Vrouweplein

EINDPUNT JAN&JAN